

Tankarna på att arrangera längre löptävlingar utanför arenorna uppstod i modern tid kring 60-talet. Från denna tid finns bl.a. världens största terränglopp Lidingöloppet kvar som arrangerades första gången 1965.

Äldst i hela Sverige lär Kungsbackaloppet vara som IF Rigor började otroligt tidigt. Redan 1898. Det har arrangerats varje år utan undantag, enligt dem själva världens äldsta lopp som arrangerats varje år utan avbrott och fortfarande arrangeras.

Äldst i Skåne är Kullaloppet i Rörum. Grundare och stor drivkraft var Bror Palm. På senare år med hjälp av sönerna Jan och Christer. På Kullas nöjesplats arrangeras varje sommar sedan 1958 detta populära och mysiga långlopp. **64 lopp** har det hunnit bli och Rörums SK tillsammans med Simrishamns AIF är numera arrangörer.



Bror Palm efter att han själv fullföljt ett lopp.

Christer Palm (son till Bror) berättar följande historik.

Bror Palm som hade ett stort idrottsintresse, då särskilt för löpning och skidor, funderade i ett antal år på att arrangera ett landsvägslopp, som det då kallades. Ordet motionslopp fanns ännu inte. Han tyckte att vi behövde ett lopp på Österlen. Sagt och gjort, den 10:e augusti 1958 kl. 16:00 startade 11 löpare i det första Kullaloppet. Segrare i detta första lopp blev Lennart Persson, Sjöbo IF. Då fanns det bara en klass. Året därpå tävlade man i både A- och B-klass.

Start och mål är inne på Kulla nöjesplats, så har det varit i alla år.

Bansträckningen har också varit densamma i alla år med en längd på 10,6 km. Första halvan är mest asfalt med ett långt motlut på ca 2,5 km. Andra halvan går på skogsväg med två kraftiga backar, alltså en krävande bana.

Kulla nöjesplats är troligtvis Sveriges äldsta utedansbana. Här har dansats sedan 1854. Varje år spelar Sveriges dansbandselit upp till dans här. Mycket populärt och en fantastisk naturskön plats. Även känt från filminspelningar.

Dom första åren fanns ingen dusch efter loppet. Då fick man en zinkbalja, sen var det bara till att gå ut till en närliggande bäck och vaska av sig. Efter loppet bjöd man på kaffe, läsk, ägg/sillmacka m.m. Det höll man på med i tretton år.

1972 tillkom motionsklass för damer och herrar. Bansträckning för dessa blev en annan, ca. 8 km på enbart skogsstigar. Numera är den banan kortad till 5,2 km.

Det finns alltså två banor i dagens Kullalopp - 10,6 km och 5,2 km, indelat i motionsklasser, damer och herrar på båda sträckorna.



Loppet är mycket uppskattat på Österlen, många som semestrar där tar tillfället att sprina loppet. Även svenska elitlöpare på semester i Skåne har hittat till Rörum. Banrekordet på långa banan har Håkan Börjesson, IF Hagen, 32:37 från 1988.

Då slog han den lokala landslagslöparen Kurt Hansson:s (Hässleholms AIS) banrekord från 1970 med tre sekunder. Flest segrar har Jan-Erik Arvidsson, IK Pallas med nio stycken. Flest sprungna lopp har Bror Palm, 42 lopp.

Kullaloppet är känt för sitt stora prisbord. Årligen lottas bla. ut en cykel och en tavla av Gunilla Mann. Rörums SK med Bror i spets och även sönerna Jan och Christer stod för arrangemanget i 50 år. Sen tyckte Bror att det var dags att dra sig tillbaka med ålderns rätt. Då såg det mörkt ut för Kullaloppets framtid, men räddningen kom genom att Simrishamns AIF gick in som medarrangör tillsammans med Rörums SK där Filip Thuveesson nästan varit med alla år. Numera ligger antalet deltagare på strax över 200 st.

### Andra traditionella långlopp.

Nästan lika traditionella lopp är Skanneloppet i Åstorp startade 1966 och **57 lopp**, samt Yddingeloppet i Torup, Malmö som startade året efter och därmed **56 lopp**. Skanneloppet arrangeras av IS Skanne och har en unik start där ett antal löpare springer iväg varje hel minut. Yddingeloppet arrangeras av Heleneholms IF. Från början gick banan runt själva sjön med tävlingscentrum vid Holmeja hemvärnsgård. Numera flyttad till Torups motionsanläggning.



Mr.Skanneloppet - Kalle Johansson och en bild från starten där en grupp löpare springer iväg varje ny minut.

**50 lopp** (från 1971) har även Frosta OK:s Hörby Marknadslopp och Skrylloppet i Södra Sandby hunnit till. Skrylloppet arrangerades först av Friluftsförbundet men senaste åren är Björnstorps IF som tagit över arrangemanget.





Sista helgen i oktober är det traditionellt dags för Yddingeloppet som numera har Torups anläggning som bas.

Från 1973	<b>49 lopp</b>	Hildesborgsloppet	GF Idrott, Landskrona
Från 1975	<b>46 lopp</b>	Lergöksloppet	FK Snapphanarna, Ängelholm
Från 1979	<b>42 lopp</b>	Trollaloppet/Göingelunken/Sparbanksloppet,	FK Göingarna

Alla dessa lopp har banor som går i skog och mark, ett terränglopp långt utanför städerna. Begreppet stadslopp började dyka upp under mitten av 70-talet. Löparboomen tog fart ordentligt, i nästan varje stad arrangerades nu lopp med banor som oftast går i city och centrum av stadskärnor. Stora mängder publik fick möjlighet att se och följa löparna, såväl svensk som utländsk elit och inte minst alla vänner och släktingar som deltog i loppet. Av de föreningar som startade tidigt och insåg mervärdet av stadslopp har följande lopp överlevt och nu nått 40-års jubileum.

Från 1980	<b>41 lopp</b>	Trelleborgsloppet	IFK Trelleborg
Från 1981	<b>40 lopp</b>	Springtime	IFK Helsingborg
Från 1982	<b>40 lopp</b>	Karnevalsloppet/Lunkloppet/Tösamilen/Pågamilen/ Lundaloppet,	IFK Lund

Ett annat begrepp är nyårslopp. Här finns det lopp i Malmö och Ystad och inte minst Trelleborg där loppet heter Sylvesterloppet sedan 1984 (**39 lopp**).

Alla föreningar som känner med sig att deras lopp (eller tidigare lopp) inte finns med, ombeds att höra av sig. Samma gäller ev. sakfel som gärna får rapporteras till Per Månsson ([per.mansson56@gmail.com](mailto:per.mansson56@gmail.com)) som gett sig på att dokumentera de skånska långloppens historia.